

www.sjukhuslararforeningen.se

Medlemsinformation nr 123

Juni 2023

Innehåll

- Redaktören har ordet, Helén Olsson
- Information från ordförande, Karin Svensson
- HOPE-kongressen i Milano , Helén Olsson
- Minnen från HOPE i Milano, Maria Strand-Gustbée och Mary Håkansson
- Regionsdag på Ågrenska, Anna Nyhammer och Agneta Eklund
- Regionsdag på Ågrenska, Carina Eriksson
- Epilepsiboken, Cristina Eklund
- **Välkommen till Rikssymposiet 2024! SSL styrelse**
- Slutord: Helén Olsson

OBS! Nästa "Stoppdatum" är den 11 oktober 2023.

Besök vår hemsida: www.sjukhuslararforeningen.se

Redaktörens sida

Hej alla medlemmar!

Tack för alla fina bidrag som kommit in till detta nummer! ☺

Så har också Läsåret 2022-2023 kommit till sitt slut, och nu väntar oss en skön sommarledighet! Tiden går alldeles för fort, det är svårt att förstå att det redan är slutet på terminen. På barn och ungdomskliniken i Gävle har det varit ett hektiskt år. Vi har haft så många sjuka barn, ofta har avdelningen varit fullbelagd. Det är många sjuksköterskor som har slutat och kommer att sluta inom det närmaste, flera går vidare till tjänster i kommunen istället. Tyvärr tappar vi massor av erfarenhet och kompetens, inte en bra situation för våra sjuka barn och inte heller för de sköterskor som kämpar och stannar kvar. Jag hör att liknade situationer är på flera av sjukhusen i landet. Jag är enormt tacksam att jag fick möjlighet att ha fått åka på HOPE-Kongressen i Milano, att min chef gav mig möjligheten att åka och att jag fick medel från både Jerring fonden och SFUB. Det var ett otroligt gediget innehåll med så många bra föreläsare, oftast var föreläsningarna på engelska men ibland på Italienska och då översattes de i hörlurar. HOPE kongressen ger oss en stor möjlighet till fortbildning, ta del av forskning, nätverkande och att få nya idéer för oss sjukhuslärare och ledare. Många av oss har säkert idéer om bra föreläsare att bjuda med på nästa kongress som kommer att hållas i Dublin! Sug på den karamellen! ☺

En riktigt avkopplande och skön

sommar önskar jag er!

Helén Olsson



Hille by och kyrka norr om Gävle

E-post: helen.olsson@regiongavleborg.se

Sommarhälsning!

Här kommer en hälsning så här i terminens sista skälvande minut. Ni har alla fått en inbjudan till 2024 års Rikssymposium. Det blir styrelsen som anordnar det och det känns spännande och roligt. Vi hoppas att många ska kunna delta då det går av stapeln i Stockholm. Vi tänker att kommunerna har mindre pengar att lägga på resor och genom att mötet blir i Solna, på Karolinska, kanske fler har möjlighet att delta. Temat blir som ni redan sett "Hjärnan" och vi hoppas att alla, oavsett var vi arbetar, ska finna föreläsningarna givande. Vi ber om hjälp att sprida information om det kommande Rikssymposiet vidare till kollegor och chefer som inte finns på vår mejllista.

Vi var några kollegor som möttes i Milano i maj, på HOPE:s konferens. Temat var "Shaping the future with education". Givande och intressant och roligt – mer om detta kan man läsa i detta SSL-blad. Vi blev varse att i många länder finns särskilda utbildningar för lärare som ska undervisa på sjukhus – vissa var så långa som tre år! Det ni!

Nästa HOPE:e konferens blir 2025 på Irland, i Dublin närmare bestämt. Grattis i förskott till alla er som kommer er iväg dit, till den Gröna Ön.

Vi som ordnade detta läsårs fortbildning hade en idé om att vi skulle presentera utvärdering mm innan vi slutade för sommaren – det gick så där, som ni redan märkt ☺. Vi ber att få komma tillbaka efter sommaren med nyladdade batterier och hög energinivå...

Nu önskar jag Oss alla en riktigt härlig sommar! Varma och soliga hälsningar!



Karin Svensson



Shaping the future with education

Milano, 8-12 May, 2023

HOPE

HOPE-Kongressen i Milano 2023

Det var med stor entusiasm som ca 270 deltagare och föreläsare från hela världen äntligen fick träffas på den efterlängtdade HOPE-konferensen i Milano! Covid 19-pandemin orsakade att den 12:e Kongressen blev uppskjuten i Tallin, Estland 2020 för att senare bli helt inställd 2021 och sedan flyttad till Milano år 2022 och därefter framflyttad till 2023. Men så äntligen efter 5 år blev den av! Alla deltagare som delar samma passion och intresse för sjukhusutbildningens roll i livet för barn och ungdomar som lever med medicinska och psykiska ohälsa. Vi träffades för att dela forskning, praxis och erfarenhet. Vi var 16 deltagare som var med från Sverige.

Kongressen hölls på Stellite Hotel och Kongress center, som tidigare har varit ett kloster. Det ligger mitt i centrala Milano, ett stenkast från många av de största sevärdheterna som t.ex: Santa Maria de la Grazie, kyrkan där väggmålningen "*Den sista måltiden*" av Leonardo da Vinci finns.

Måndagen och tisdagen var avsatta för studiebesök på 2 olika sjukhusskolor och på Hotell och Restaurangskolan- **Istituto Professionale Carlo Porta**, där vi också fick en lektion i Italiensk matlagning! Det fanns också lite tid över för kulturaktiviteter dessa dagar. På tisdagskvällen var det öppningsceremoni med tal av Jan Haverkate, ordförande i styrelsen för HOPE, m. fl. och ett fint framförande med körsång av elever från Xucchi Musical Highschool. Sedan var det mingel som var utomhus i regnväder så vi fick ta skydd under taket på innergården! ☺

Det var ett mycket gediget program med gemensamma föreläsningar på förmiddagarna och på eftermiddagarna var det valbara föreläsningar och workshops. Föreläsarna hade många olika kompetenser, allt från ungdomar med sjukdom, sjukhuslärare, läkare och forskare inom pedagogik. Väldigt intressanta föreläsningar och så otroligt mycket att ta in. Bara för att nämna lite av allt jag tar med mig var att det var glädjande att höra att en av föreläsarna från Australien uttryckte att Sverige ligger längst fram när det gäller Sjukhusundervisningen och att det är en laglig rätt i vårt land som inte är en självklarhet i många andra länder. Det är en skön bekräftelse att veta vi gör ett bra arbete här i Sverige. Två föreläsare, sjukhuslärare inom psykiatri från Storbritannien uttryckte att efter Covid-19 har de sett en markant ökning av flickor som diagnostiserats med ätstörning och pojkar med social fobi, vad det beror på återstår att forska vidare om.

I Belgien finns många olika kliniker med specialinriktningar tex. Neurosjukvård –Rehabilitering och de arbetar i team för att ge optimal behandling och undervisning. Detta behandlingsprogram gäller även dagvårdspatienter. De har även en särskild klinik för överviktiga.

Nästa HOPE kongress kommer att gå av stapeln 2025 i Dublin!

För intresserade finns hela samlingen av föreläsarnas presentationer att ta del av här;

<https://doi.org/10.53145/978-88-9392-440-5>



Besök på Hotell och restaurangskolan med Italiensk matlagningskurs för ca 20 sjukhuslärare.



Körsång av elever från Xucchi Musical Highschool.



Mingel på invigningskvällen!



Avslutningsmiddagen, torsdagkväll.



El Doumo, den 3e största katedralen i världen



Den sista måltiden av Leonardo da Vinci



De 16 deltagarna från Sverige (ej i ordning enl. bild)

Jönköping; Maria Lackström- Emmes , Lotta Kinnander, SOMA, Sanna Tallberg, Martina Nodbrant, BUP, Eva Strandéus och Peter Sjöstedt, rektorer

Uppsala; Katarina Tryselius och Åsa Ridefelt, SOMA

Umeå; Karin Svensson och Ingrid Olsson, SOMA, Fredrik Norman och Susanne Grönlund, BUP

Växjö; Maria Strand-Gustbée, SOMA och Mary Håkansson, rektor

Falun; Susan Alexandersson, BUP, Gävle; Helén Olsson, SOMA

Av Helén Olsson

Minnen från HOPE-kongressen i Milano

Det var med spänning i kroppen som vi möttes på perrongen vid Växjö resecentrum, för att ta direktåg ner till Kastrup. Med oss på resan var även Skruttan. Skruttan är en maskot som skänkts till en av våra elever på sjukhusskolan. Skruttan ska, senare i sommar, följa med Mary på cykelresan till Paris med Team Rynkeby.



Det var enkelt att ta sig från flygplatsen i Milano till konferenshotellet. Tågstationen inne i Milano var endast ett par hundra meter från hotellet. Vi möttes av ljumma vindar och ett folkmyller. Milano är Italiens näst största stad och en ekonomiskt välmående del av Lombardiet. Detta tack vare dess turistnäring och många sevärdheter. När många tänker på Milano dyker det nog även upp en och annan fotbollsplan, eller kanske modevisning, i huvudet. Staden är nämligen en av världens modestäder och hem för två av de största fotbollslagen - Milan och Inter. Allt detta samtidigt som man överallt kan njuta av vackra byggnader, fantastiska restauranger och stora shoppinggator. Inte konstigt att så många väljer att besöka denna vackra plats!



Vi passade på att ta lite egen privat semester och reste därför ner redan på lördagen. Söndagen använde vi apostlahästarna för att ta oss runt bland Milanos sevärdheter. Det blev ca 22 000 steg denna dag. Det var med hjärtat i halsgropen som vi tog oss upp till katedralens takterrass. Vi var verkligen långt utanför våra "comfortzoner". Väl där uppe möttes vi av en fantastisk utsikt över denna vackra stad.



Måndagen bestod av studiebesök. Först på en yrkesskola där vi, tillsammans med eleverna, fick lära oss konsten att tillaga pasta, gnocchi, pizza och focaccia. Vi som alltid trott att det varit svårt att laga egen gnocchi!



På eftermiddagen besökte vi Centro Maria Letizia Verga, ett forskningssjukhus där huvudparten av patienterna är barn och ungdomar med leukemi och/eller i behov av benmärgstransplantationer. Verksamheten och forskningen är bidragsfinansierad. Alla bidragsgivare får en liten grön eller gul skylt som fanns överallt på väggarna.



Barnen och ungdomarna med leukemi vistas/är ineliggande mellan ett och tre år på sjukhuset. Under den tiden går man på sjukhusets sjukhusskola och är inte i sin vanliga skola.



Årets tema för kongressen var "Shaping the future with education – cultures relationships and competencies". Vi var 278 deltagare, varav 16 svenskar, från 29 länder. Konferensspråket var engelska, och det var simultantolk under flera av föreläsningarna. Vi kände oss ganska duktiga, inte enbart mediokra, på engelska bland alla uppblandade språk. Med ord och kroppsspråk kommer man dock långt!



Så många intressanta föredrag med skiftande inriktning; En föreläsning under namnet "I have always been at my school" visade vikten av sjukhusundervisning. Skolan står för det normala trots att omständigheterna är speciella. Det är av största vikt att ha en god förmåga att undervisa eleverna i dessa kritiska, ofta traumatiska, förhållande, liksom att upprätthålla en kontinuerlig dialog mellan sjukhusskolan och hemskolan.

En framstående italiensk forskare, tillika överläkare, föreläste om vikten av att vinna barnens och vårdnadshavarnas förtroende och bygga en allians mellan familj, kollegor, vårdpersonal och lärare. Att träffa barn och familjer från världens alla hörn, från kulturer kräver kunskap och lyhördhet.

I Österrike har en barnklinik spelat in en film "Ein brief aus dem Krankenhaus", som är en informativ kortfilm för skolor med elever på sjukhus. Syftet är att informera klasskamrater och minimera rädslor och fördomar. Filmen finns lättillgängligt på Youtube, med engelsk text, och ger en förståelse för hur ett barn upplever att bli svårt sjuk.

Vilken energi-kick och glädje att få dela tid med andra europeiska sjukhuslärare, vare sig det är föredrag, middag, samtal över ett glas vin eller fika-paus. Det är något magiskt med sjukhuslärare; de tänker med hjärtat och det är oväsentligt vilket språk, kultur, man eller kvinna, man har eller är.



Maria och Mary i Växjö

Regionsdag på Ågrenska 2023

Den "syttende maj" var vi sjukhuslärare i Västra Regionen inbjudna till Ågrenska av våra kollegor i Göteborg.

Det blev en varierad heldag med flera intressanta föredrag. I foajén möttes vi av trubaduren Carina Eriksson (även sjukhuslärare) som sjöng och spelade så vackert. Johanna Thun Funke var enhetschef över SSI dit pedagogerna på Ågrenskan hör och berättade om hur den kommunala grundskoleförvaltningen sedan två år var uppbyggd. Zozan Sewger Kvist, VD på Ågrenska, berättade om dess historia samt om hur vitt spritt i världen denna verksamhet nu är. Astrid Emker och Cecilia Stocks, två erfarna pedagog-respektive socionomer hade mycket bra att berätta om barn med sällsynta diagnoser, om deras familjer och om föräldraskapet till dessa barn. Linda Kjellgren Öhman lärare i idrott och hälsa och dessutom utbildad i stresshantering lotsade oss igenom Sinnenas promenad under fullständig tystnad. Det var bara vinden som tjöt i trädtopparna... Därefter fick vi prova på lite yoga i Stenhuset. Mycket uppskattat.

Efter den goda vegetariska lunchen berättade Andreas Svensson, NPF konsulent och specialpedagog på Ågrenska om olika NPF-diagnoser och vilken pedagogik som fungerar. Många bra tips fick vi av honom. Efteråt hade vi en nyttig gruppdiskussion där vi fick tänka kring färdiga frågeställningar.

Ett mycket bra och balanserat upplägg på en vettig fortbildningsdag i underbar miljö, med god mat och fika och som avslut; ett bastubad med avslutande havsdopp! Säsongspremiär för vissa.

Stort TACK till er i Göteborg som fixade denna fina dag!

Hälsar vi i Halmstad, Anna Nyhammer och Agneta Eklund

Regionmöte 17 maj för SSL-väst, i Göteborg, staden som i år firar 400 års jubileum!

Det var en mycket trevlig upplevelse att åter kunna träffa regionskollegorna ”In Real Life”, och då dessutom på en så fantastiskt givande plats som Ågrenska.

Ågrenska ligger på Lilla Amundön, ett mycket naturskönt område alldeles vid havet i Göteborg. Det är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar. Läs mer om Ågrenska här: <https://www.agrenska.se/>

”Hos Ågrenska är det sällsynta vanligt och viktigt. ”Här arbetar numera två av våra nya sjukhuslärarkollegor Linda Kjellman Öhman och Anna Sundqvist, båda var engagerade i att organisera denna regiondag tillsammans med mig och deras tidigare kollega Bodil Mollstedt. Närvarande på mötet fanns sjukhuslärare från Trollhättan, Skövde, Borås, Halmstad och Göteborg.

Vi hoppades på strålade väder vid västkusten och behövde reservera långt i förvägen så vi förlade vårt Regionmöte till våren i stället för det traditionella höstmötet och prickade nästan rätt vädermässigt. Det regnade bara lite och solen tittade snart fram så, trots att det var lite vår-kyligt i luften, kunde vi senare sitta ute och äta en god lunchbuffé. Vi kunde också hålla oss till planen att gå en ”Sinnenas promenad” runt området, helt i tystnad för att verkligen ta in naturen. Det tackar vi Linda för, som också sedan instruerade oss under en vilsam, meditativ yogastund i det sk. ”Stenhuset”.

Dagens inbjudna föreläsare i Hörsalen, var alla på olika sätt knutna till Ågrenska, och först ut att välkomna alla tillsammans med oss, var vår enhetschef Johanna Thun Funke. Hon är chef för vår organisation som numera tillhör SSI (Särskilt Samordnade Insatser). Johanna berättade om SSI för regionskollegorna och då bland annat att: SSI är en organisation, där våra 6 sjukhusundervisnings enheter i Göteborg, ingår sedan 2 år tillbaka. Inom SSI har Johanna också ansvar för enheterna; Hälsoäventyret, Skyddat boende, Elevator samt stadens hörselpedagoger.

Nästa talare var inte en, utan två personer: Astrid Emker (pedagog, handledare och föreläsare, Ågrenska) tillsammans med Cecilia Stocks (Socionom, koordinator Familje-och vuxenverksamheten, Ågrenska) Dessa två kloka kvinnor med mångårig erfarenhet, började med att ställa frågan till oss åhörare:

-Vad vill ni att vi talar om? Det ledde till att tavlan fylldes med frågor och dessa betades sedan av en efter en under en mycket intressant föreläsning.

Den handlade bland annat om...

- ovanliga/ Ultra sällsynta diagnoser och den långa vägen till att få en diagnos.
- hur de arbetar på Ågrenska för att stärka familjerna och få möta andra i samma situation under t.ex. familjeveckor. ”Det finns en otrolig kraft i att möta andra,”
- föräldrarollen och den kris/chock/sorg som föräldrar befinner sig i och om hur man kan stötta dem,
- vikten av sociala kontakter, sammanhang och nätverkande,
- stress vid akut sjukdom och död,
- hur kampen aldrig tar slut vid kronisk sjukdom,
- att få idéer och stöd till att organisera, systematisera sin vardag för att orka,
- det viktiga stödet och sammanhanget som skapar tillit till sig själv, omgivningen, livet...

Zozan Sewger Kvist, VD för Ågrenska, berättade sedan för oss om...

Ågrenskas historia; hur det hela startade 1914 som ett konvalescenthem för kroniska sjukdomar och senare för funktionshindrade, och om hur Ågrenska utvecklats fram till idag; att det är en stiftelse som till stor del överlever genom stöd från privatpersoner och organisationer men som också samarbetar med kommun och stat till exempel genom att en del av personalen (bl.a. sjukhuslärarna) är anställda av kommunen. Många ger stöd bl.a. Drottningen. Hon berättade också om de aktiviteter och arbetet som sker på Ågrenska. Det är ett kunskapscentrum med en mycket omfattande daglig verksamhet och även familjeveckor och t.ex. sommarläger. Arbetet sker både lokalt, nationellt och internationellt. Det finns en önskan om att kunna erbjuda mer för fler och ett livslångt program för familjerna men dit har man inte nått ännu. Det krävs mer ekonomiska resurser.

På eftermiddagen fick vi möta Andreas Svensson, NPF konsulent på Ågrenska och Specialpedagog. Han föreläste för oss om NPF-Diagnoser och pedagogik. Andreas gav oss insikter om nödvändigheten av rätt bemötande vid NPF diagnoser, om grunder för samspel och kommunikation och var man finner utmaningarna i detta samspel t.ex. svårighet att kunna se helheter eller tvärtom, att kunna fokusera på detaljer.

Han betonade vikten av: Förutsägbarhet, tydlighet, flexibilitet, vänlighet och respektfullt bemötande. Andreas tog oss med på en rolig genomgång av hur en NPF -diagnos kan te sig vid ADHD, Tourettes och vid olika Autismspektrum. Han gav många exempel från personliga intressanta sammanhang där han själv stött på diagnoserna. Några tips från en av hans vänner med autism om hur hen vill bli bemött:

-Inled inte med löst prat, inled tydligt och konkret så kan du lösprata efteråt.

-Säg vad du menar-använd inte svårtolkade undertoner.

- Gärna texter med konkret info.

- Hemsidor, utskick osv.- Gör det snyggt, stilrent inte för rörigt (punktlistor är härligt)

-Gör dig aldrig till- Var den du är och utgå från att jag är en person sådan som du själv.

-Låt oss ha olika kroppsspråk, övertolka inte ögonkontakt, svarsnickar eller liknande. (Vännen som är läkare med autism, lyssnade bäst genom att vända örat mot talaren, vilket gjorde att ögonkontakten blev obefintlig)

Efter föreläsningarna hade vi gruppdiskussioner där vi bl.a. diskuterade sådant som är klurigt att möta i vår vardag och hur vi gjort för att lösa situationer, bra redskap vi använt oss av och om vi vill utveckla samarbetet på något sätt inom regionen.

Några bra idéer som framkom:

Vid diagnos, hjälpa eleven att hitta strategier, använda sociala berättelser, konsekvensanalyser, sätta ord på det som sker, normalisera, definiera t.ex. Vad är din paus? Betona det friska, det som fungerar, hitta styrkor, stötta föräldrar och syskon, ha ett nyfiket förhållningssätt.

Dagen avslutades, för dem som ville, med ett bastubad i vedeldad bastu och ett svalkande dopp i havet. Det var härligt! Tack alla som kom och deltog med sin fantastiska närvaro och därmed hjälpte till så att det blev en mycket lyckad dag.

Varma hälsningar

Carina Eriksson

Sjukhuslärare, BUP-skolan Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ger nu ut en bok riktad till barn och ungdomar som lever med epilepsi.

EPILEPSIBOKEN för barn och ungdomar

Boken ger svar på många frågor som barn och ungdomar med epilepsi kan ha. Några ungdomar berättar i boken om hur det är att leva med epilepsi och hur de gör för att orka med skola och fritidsaktiviteter.

I de olika kapitlen har vi samlat information om vad som händer i hjärnan vid epilepsi. Vi berättar också om svårigheter som inte syns och olika känslor och tankar. Det finns tips på olika åtgärder som kan vara bra att tänka på i skolan. I boken finns också förslag på var man kan vända sig om man behöver hjälp på något sätt. Boken är rikt illustrerad och lättöverskådlig med exempel som barn och ungdomar i olika åldrar kan känna igen sig i.

Boken är skriven av psykolog och specialpedagog som har lång erfarenhet av att arbeta med barn med epilepsi och är faktagranskad av barnneurolog, epilepsisjuksköterska, specialpedagog och psykologer som verkar inom barnneurologiområdet. Den är främst riktad till barn och ungdomar som själva har epilepsi men kan också läsas av syskon, kompisar, föräldrar med flera. Vi hoppas att boken kan inspirera till viktiga samtal och bli till god hjälp för barn och ungdomar med epilepsi.

BESTÄLLNINGEN AV BOKEN

Beställ boken på hjernkraft.se, gå in under fliken butik.



OM FÖRFATTARNA

Petra Boström är legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi. Hon arbetar på Karolinska universitetssjukhuset med barn och ungdomar som har neurologiska skador och sjukdomar. Tillsammans med Cristina har Petra skrivit böckerna *Ska jag gasa eller bromsa – en viktig fråga efter hjärnskakning* (2019) och *Epilepsihandboken för skolan* (2021).

Cristina Eklund är legitimerad specialpedagog och har i många år arbetat vid Folke Bernadotte regionhabilitering i Uppsala med barn och ungdomar med neurologiska skador och sjukdomar. Sedan 2021 arbetar Cristina i projektet Barnancersatsningen neurokognitiv rehabilitering och specialpedagogiska insatser. Cristina är också författare till bland annat *Metodhandboken – pedagogisk stöd till elever med förvärdad hjärnskada* (2016) och *Samtalsstöd* (2022).

FAKTA OM BOKEN

Författare: Petra Boström, Cristina Eklund
Formgivning: Louise Turlock
Antal sidor: 90 sidor + omslag
Storlek: A5
ISBN: 978-91-639-9683-2
Pris: 120,- inkl. moms.



 Hjärnskadeförbundet
HJÄRNKRAFT
www.hjernkraft.se

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden funktionsrättsorganisation med ca 3 000 medlemmar. Läns- och lokalföreningar finns över nästan hela landet.



Varmt välkomna till
Rikssymposiet 2024
för Sveriges sjukhuslärare!



TEMA HJÄRNAN

———— *15-16 maj 2024* ————

NYA KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET I SOLNA, STOCKHOLM

Mer information kommer under hösten.

*Vi i styrelsen hälsar er varmt välkomna och hoppas på
att så många som möjligt kan och vill delta!*

Tveka inte att höra av er till oss om det är något ni funderar på redan nu.

Önskar er en härlig sommar

*Värma hälsningar styrelsen för sjukhuslärarföreningen
Karin Svensson, Niklas Jobansson, Tora Borén, Peter Blomqvist,
Helen Olsson, Anna Frugell & Helena Carlsson*



Nu vill jag önska er en riktigt skön och avkopplande sommar!



Staty i Leonardos Wine yard. Foto: Helén Olsson

På återseende i höst igen!

Jag tar tacksamt emot era bidrag till vårt medlemsblad. Presentation av ny sjukhuslärare, nybliven pensionär som vill berätta om sin arbetstid, nätverksträffar, utbildningar, länktips, boktips; m.m.- allt som kan vara av intresse!

Helén Olsson, redaktör för SSL-bladet

(Kom ihåg att meddela adressändring/ ny mejladress!)